

Bibelkreds 30. oktober: Tekst. Johannesevangeliet 16,5-15

Vi er fortsat i Jesu afskedstale til disciplene, kort før han bliver taget til fange og dømt skærtorsdags aften. Og disciplen er naturligvis påvirket af den situation, fordi de opfatter det som enden på livet sammen med Jesus.

1. Jesus bebrejder disciplene, at de ikke har spurgt ind til, hvor han nu tager hen. (v.5) Hvorfor mon de ikke har spurgt? Hvilken sammenhæng er der mellem de manglende spørgsmål fra disciplene, og deres sorg? (v.6)
2. Hvad kan der ske, hvis vi mister modet til at spørge ind til den kristne tro? Hvordan kan vi give hinanden mod til at stille de spørgsmål, vi faktisk har?
3. Nogle gange kan det være en fordel at en person træder tilbage fra en post, for at nye kræfter kan komme til. Er det sådan vi skal forstå forholdet mellem Jesus og Helligånden her? Hvis ikke, hvordan så? (v.7) Hvordan kan det være en fordel, at Jesus går bort?
4. Hvordan kan Helligånden herliggøre Jesus (v.14) ved at overbevise om synd, om retfærdighed og om dom (v.8-11)? Se nærmere på, hvordan Jesus her definerer de tre ord.
5. Hvordan kommer Helligånden til orde på denne måde i dag?
6. I v. 8 tales der primært om Helligåndens gerning overfor verden. Fra v. 12 tales der primært om Helligåndens gerning overfor disciplene/menigheden. Hvad lægges der her vægt på som Helligåndens gerning?
7. I tredje trosartikel i trosbekendelsen lyder det: "Vi tro på Helligånden, en hellig almeindelig kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse, kødets opstandelse og det evige liv." Tal sammen om, hvad der her siges om Helligåndens gerning. Se evt. forklaringen i Luthers lille Katekismus i salmebogen.